

**Thư viện trường Tiểu học TT Trâu Quỳ**

**BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11**

**Tên sách:** Tôi học Đại học.

**Tác giả:** NGUT Nguyễn Ngọc Ký.

**Nhà xuất bản:** Trẻ.

**Năm xuất bản:** 2013.

**Thời gian:** Ngày 18 tháng 11 năm 2024.

**Địa điểm:** Sân trường

**Người thực hiện:** NVTV Vũ Thị Hương.

*Kính thưa các thầy cô và các em học sinh thân mến!*

Chúng ta có thể tự hào rằng “*Dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý*”. Từ ngàn xưa, nhân dân ta đã có truyền thống “*tôn sư trọng đạo*”. Thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, suốt một đời thầm lặng như người chèo đò đưa khách qua sông, đưa các thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức.

Công ơn thầy cô hôm qua, hôm nay và mãi mãi sẽ còn được khắc ghi trong trái tim mỗi học trò.

Để chào mừng 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2024, với mong muốn mang tấm lòng tri ân đến các thầy cô giáo cũng là góp phần nhỏ bé vào công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường. Hôm nay thư viện xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em một tấm gương nhà giáo mà cô nghĩ các em đã từng nghe đến tên ông đó là NGUT NGUYỄN NGỌC KÝ qua cuốn tự truyện của ông mang tên: “*TÔI HỌC ĐẠI HỌC*” do NXB Trẻ phát hành năm 2013 với hình ảnh trang bìa là cậu bé đang tập viết bằng chân.

“*Tôi học đại học*” là cuốn tự truyện thứ 2 của ông sau cuốn *Tôi đi học*. Trong cuốn sách mới này thầy Nguyễn Ngọc Ký kể lại những năm tháng ông phải rời xa quê hương Hà Nam sơ tán về miền núi để học đại học trong điều kiện hết sức khó khăn và bản thân bị tật nguyền. Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28/6/1947 ở Hải Hậu, Nam Định, ông bị liệt đôi tay từ năm 4 tuổi. Bảy tuổi ông quyết tâm đến trường và dùng chân để viết, nhưng ông cố gắng vượt qua số phận, năm 1970 ông tốt nghiệp đại học, trở thành nhà giáo ưu tú năm 1992 và ông cũng là nhà văn VN đầu tiên viết bằng chân, hiện ông đã nghỉ hưu; song với nghị lực phi thường, ông vẫn miệt mài viết sách và đi giao lưu với học sinh các trường. Suốt cuộc đời, ông luôn kiên cường vượt lên nghịch cảnh, bệnh tật để lại cho đời nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Do đó đã hai lần ông được Bác Hồ thưởng huy hiệu vì thành tích vượt khó học giỏi, được cố thủ tướng Phạm Văn Đồng khen ngợi: “*Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đại diện cho sự phấn đấu phi thường và kỳ diệu. Một tấm gương cho bạn trẻ hôm nay, nhất là người khuyết tật*” noi theo.

**Tôi học đại học** gồm 2 phần với 38 câu chuyện thật gần gũi, cảm động về những năm tháng Nguyễn Ngọc Ký rời xa gia đình, xa quê hương bước chân vào cánh cổng trường Đại học Tổng hợp. Như món quà tinh thần quý giá Nguyễn Ngọc Ký đã dành những trang viết chân thành, trân trọng nhất để tri ân các thầy cô, cha mẹ, bạn học cả người và đất đã nâng bước ông. Đó là thầy Châu, thầy Chử, thầy Trừu... thời học cấp 3; là thầy Diệp Tư, thầy Bùi Ngọc Trác, GS Hoàng Như Mai, GS Ngụy Như Kon Tum... thời đại học. Ấn tượng nhất là những trang viết về bạn bè của anh như: Vũ Như Cách, Nghiệp Đen, Lê Quang Trang, Trần Bảo Hưng, Lê Huy Hòa... bằng nghị lực phi thường cùng với sự giúp đỡ của những người thầy, những bạn và của cả những người dân quê nơi Ký sinh ra. Nếu không có những người ấy thì một người có hoàn cảnh đặc biệt như Nguyễn Ngọc Ký không thể thực hiện được ước mơ, trở thành thầy giáo, trở thành nhà văn viết về mình, về cuộc đời nghiệt ngã nhưng *"ám áp giữa bơ vơ"* này.... **"Tôi học đại học"** là câu chuyện khiến bạn không thể lạnh nhạt để rồi bỗng nhận ra tất cả thử thách, khó khăn với bản thân trở nên vô cùng bé nhỏ. Đọc tự truyện của thầy giáo Ký tôi lại bắt gặp những câu chuyện về những người thầy - có nhân cách lớn. Những câu chuyện đó là những bài học quý giá trong sự nghiệp trồng người.

Được biết nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã áp ụ và viết **"Tôi học đại học"** trong 43 năm và được hoàn thành trong khoảng thời gian sức khỏe không được tốt, phải chạy thận 3 lần/ tuần nhưng vẫn dùng chân gõ máy tính để hoàn tất nốt những trang cuối cùng cuốn tự truyện của mình. Có thể nói ý chí của Nguyễn Ngọc Ký không chỉ thể hiện qua cuốn tự truyện "TÔI HỌC ĐẠI HỌC" mà còn cho thấy nghị lực phấn đấu cả đời của ông dù bệnh tật nhưng vẫn vượt lên để khẳng định bản thân và sống có ích cho đời. Bằng câu chuyện của chính mình, những năm tháng học đại học đầy gian nan mà thấm tươi, nồng ấm những nghĩa tình đẹp như mơ, thầy đã đem lại tình yêu cuộc sống cho biết bao người và làm hồi sinh những trái tim tâm hồn tuyệt vọng. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người tật nguyền vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội.

Cuốn sách như một thước phim quay chậm về một thời đã qua của thầy Ký. Văn của thầy giống như con người của thầy ngoài đời: mẫu mực, hồn hậu mà sâu lắng, xúc động. Tôi tin rằng cuốn tự truyện này sẽ truyền cảm hứng giúp bạn đọc nhất là các em học sinh vươn lên trong học tập, tự suy ngẫm... biết cách thấp sáng tương lai của mình dù bất luận trong hoàn cảnh nghiệt ngã nào. Để kết thúc bài giới thiệu sách này cô xin nói lời mà thầy Ký đã từng chia sẻ: *"Hãy luôn mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, sự kiên nhẫn nào rồi cũng sẽ được đền bù. Đừng từ bỏ những khát vọng của bản thân, đừng bao giờ để khuyết tật làm trở ngại con đường phía trước của mình"*.

Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc các thầy cô giáo và các em hs có 1 tuần học mới chào mừng ngày 20-11 thật ý nghĩa và hiệu quả.



